

## Aan de Amsterdamse grachten

Er staat een huis aan een gracht in oud Amsterdam  
Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam  
Nu zit een vreemde meneer in 't kamertje voor  
En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor

Alleen de bomen dromen  
Hoog boven 't verkeer  
En over 't water gaat er  
Een bootje, net als weleer

*Refrein:*

*Aan de Amsterdamse grachten  
Heb ik heel m'n hart voor altijd verpand  
Amsterdam vult mijn gedachten  
Als de mooiste stad in ons land  
Al die Amsterdamse mensen  
Al die lichtjes 's avonds laat op het plein  
Niemand kan zich beter wensen  
Dan een Amsterdammer te zijn*

'k Heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien  
En nimmer kreeg ik genoeg van 't reizen nadien  
Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij  
Naar Hollands kust en de stad aan Amstel en IJ

Waar oude bomen dromen  
Hoog boven 't verkeer  
En over 't water gaat er  
Een bootje, net als weleer

*Refrein: (zie boven)*