

Aan de voet van die mooie Wester

Ik ben er als kindje geboren
Ik heb er gestoeid en gespeeld
Ik heb er m'n hartje verloren
Ik heb er veel leed mee gedeeld
En waar ik ook kom op de aarde
Al is het ook ver hiervandaan
Daar zal ik steeds van je vertellen
Van die mooie, die fijne Jordaan

Refrein:

*Aan de voet van die mooie Wester
Heb ik vaak in gedachten gestaan
'k Heb er dikwijls staan te dromen
Van die mooie, die fijne Jordaan*

Ik droom van de bruggen en grachten
De geraniums edel van kleur
De porder in donkere nachten
De schilleman jofel van geur
Ik hoor ze nog schreeuwen die knapen
Van mosselen fijn in het zuur
Het water dat loopt langs m'n tanden
En m'n hartje geraakte vol vuur

Refrein: (zie boven)

Al komen er ook grijze haren
De rimpels van zorgen misschien
Toch blijf ik zo fier als een tijger
Toch wil ik jou eenmaal nog zien
En klinkt straks het klokje van scheiden
Al moet ik straks kreupel ook gaan
Om waar 'k ben geboren te sterven
In jou fijne en fiere Jordaan

Refrein: (zie boven)