

Aan het Noordzeestrand

Ik heb op zee m'n leven lang gevaren
M'n vissersdorp ligt aan het Noordzeestrand
Ik win mijn brood met zwalken op de baren
Toch denk ik vaak: Mijn rijkdom ligt aan land

Refrein:

*Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht
Waar 't vertrouwde huisje altijd op mij wacht
Waar de meeuwen schreeuwen boven 't golfgebruis
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis
Waar de klokken luiden: Visser, vaar naar huis
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis*

Ik voel me klein wanneer de stormen huilen
Door 't zwiepend want, belust op zwakke buit
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen
Mijn vrij bestaan, als koning op m'n schuit

Refrein: (zie boven)