

**Zilver uit zee** (melodie The Wild Rover)

Wij zijn een stel vissers uit Monnickendam  
Wij zwerven op zee voor de boter-ham  
Wij zoeken naar haring, dat is ons bestaan  
Dat doen we al jaren, door naar zee te gaan

**Refrein**

Want de Hollandse nieuwe  
Is het zilver uit zee  
En die brengen de schepen  
Uit de Noordzee weer mee

En brult er een storm van zeven beau-fort  
Dan blijven we vissen, we gaan gewoon door  
We slapen heel weinig en blijven aan dek  
En eten geregeld een eitje met spek

**Refrein**

Maar niets kan ons deren, wij eten gestaag  
Want we kunnen niet leven op 'n lege maag  
Al krijsen de meeuwen steeds weer in 't rond  
Onze Hollandse maatjes die zijn zo gezond

**Refrein**

En varen we huiswaarts aan eind van de reis  
Dan hopen wij steeds op een red'lijke prijs  
Dus pak nu de haring goed vast aan zijn staart  
Ja, dat is voor ons vissers bijzonder veel waard

**Refrein 2x**

