

Als de nacht verdwijnt

Ik weet niet meer wat ik doe
Waar moet dat nou toch naar toe
Soms loop ik maar te dromen het is een ratjetoe
M'n leven was naar de maan meteen toen ik jou zag staan
Wat mij is overkomen kan ik niet langer aan

Refrein:

*Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
Als ik jou zo zie klinkt een symfonie
En je weet hoeveel ik van je hou
Heel m'n hart staat open voor jou
Als de nacht verdwijnt en de zon weer schijnt
Als ik jou zo zie klinkt een symfonie
En je weet hoeveel ik van je hou
Heel m'n hart staat open voor jou*

Een glimlach van jou alleen dat houdt me wel op de been
Zo blond met blauwe ogen zo zie je d'r maar één
Je vroeg me toen voor een dans, ik voelde: dit is m'n kans
Het moest er maar van komen, we zweefden als in trance

Refrein: (zie boven)

Jij kan op mij vertrouwen m'n hele leven lang
Want ik blijf steeds bij jou

Refrein: (zie boven)