

Als op het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan

Refrein:

*Als op het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan
En 't is gezellig op het asfalt in de stad
En bij het Lido zijn de blinden voor het raam vandaan
Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat
Zo arm in arm, jij en ik, lachende naar alle kant
Als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt
Als op het Leidscheplein de lichtjes weer eens branden gaan
Dan gaan wij kijken naar het sprookje, lieve schat*

't Maantje in haar volle luister is weer present
't Laat mij zien hier in het duister hoe mooi jij bent
Samen zitten wij te dromen, hier hand in hand
Tot eens het licht weer brandt

Refrein: (zie boven)

Blijde mensen voor de ruiten van elk café
Zien ons samen gaan daar buiten en lachen mee
En het maantje mag een maandje in onze laan
Weer met vakantie gaan

Refrein: (zie boven)