

Zijn het je ogen

Ja, de wereld kreeg een kleur erbij,
toen jij mij zei, ik zie je zitten
En de zon die scheen een beetje meer,
die ene keer met jou
Alle vogels floten steeds die melodie,
en ik zing hem elke keer als ik je zie

Refrein

Zijn het je ogen, is het je stem
Zijn het de woorden die je zegt als ik weer bij je ben
Zijn het je ogen, is het je lach
Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen,
voor geen dag

Elke dag dat is een wonderdag,
ik kan geen dag meer zonder jou zijn
Sinds ik jou ken is het of ik zweef
en veel meer leef als eerst
Nee, er is voor mij geen tweede zoals jij,
Dus wil ik m'n hele leven bij je zijn

Refrein

Waar ik ga hoor ik steeds die melodie
En ik zing hem elke keer als ik jou zie.....

Refrein