

Bij ons in de Jordaan

In Amsterdam heb ik mijn hart verloren
Als ouwe toffe jongen, zo recht uit de Jordaan
Daar ben ik in een keldertje geboren
En ga daar heel m'n leven beslist niet meer vandaan

Refrein:

*Bij ons in de Jordaan
Zing je van hela hola hopladijé
Bij ons in de Jordaan
Zie je de jongens en de meiden dansend gaan
(Hatsjee!)
Bij ons in de Jordaan
Waar de bloemen voor de ramen staan
En de Amsterdamse humor nooit verloren gaat
Zolang de lepel in de brijpot staat*

We houden allemaal van een verzetje
Dan moet je ons zien hossen, de beentjes van de vloer
De man van Drees die zegt: kom op, wat let je
En pakt dan met een schuiver z'n ouwe toereloer

Refrein: (zie boven)

We voelen ons verbonden met elkander
Want zit je in de zorgen of in de ratsmodee
Dan helpt de een zoveel ie kan de ander
Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee

Refrein: (zie boven)