

De avond is nog jong

Op zoek naar wat geluk kwam ik je tegen
Jij dronk iets aan de bar, lachte verlegen
Ik werd op slag op jou verliefd, jij was het einde
En ik vroeg: Blijf toch voor altijd dicht bij mij

Refrein:

*De avond is nog jong, kom in mijn armen
Nog nooit zag ik een vrouw met zo veel charme
Kom dans met mij, leg je hoofd maar op m'n schouder
Vannacht wil ik met jou gelukkig zijn
La la la la la la la la*

In jou zie ik de vrouw voor heel m'n leven
Die ik met heel m'n hart liefde zal geven
Kom dichterbij, jij hoort bij mij, ik heb je nodig
Liefste, weet dat ik je nooit meer missen kan

Refrein: (zie boven)

