

De buurt

De buurt waar ik als jongen speelde
 Waar ik in de kleine straatjes vocht
 Waar ik lief en leed in armoede deelde
 En voor een cent een duimdrop kocht
 De zondagsschool was voor de zondag
 En 's maandags opgewarmde kliek
 Een wijk die in het hart der stad lag
 Vlak achter een azijnfabriek

*Refrein: Die buurt ben ik gaan zoeken, die buurt bestaat niet meer
 Alleen nog maar in boeken en foto's van weleer
 Die buurt die is verdwenen, die buurt heeft afgedaan
 Die buurt waar mijn ouderlijk huis heeft gestaan
 Het is mijn buurt niet meer, het is voorbij
 Alleen een brok sentiment is die buurt voor mij*

Mijn buurt, zo mag ik het wel noemen
 Met tantes, omes bij de vleet
 Ik kan mezelf erop beroemen
 Dat ik nog alle namen weet
 Waar zijn die mensen toch gebleven
 Ze konden niet buiten elkaar
 Die buurt dat was hun hele leven
 Soms wil je het vergeten maar

Refrein: (zie boven)

Veroordeeld zonder kans op gratie
 Niet passend in de maatschappij
 Wat weet de nieuwe generatie
 Nog over deze buurt van mij
 Ik kan er dagen over praten
 Het wordt een eindeloos verhaal
 We zullen het er maar bij laten
 Want wie verstaat nog onze taal

Refrein: (zie boven) (laatste regel 2 x)