

De Clown

Hij was maar een clown
In 't wit en in 't rood
Hij was maar een clown
Maar nu is hij dood
Hij lachte en sprong
In 't felgele licht
Maar onder die lach
Zat een droevig gezicht

Refrein:

*De herinnering blijft
Aan die clown met z'n lach
Hij heeft alles gegeven
Tot de laatste dag
Niemand kende de pijn
Van zijn stille verdriet
Want er was op het einde
Niemand die hij verliet*

Hij woonde alleen
In een wagen van hout
Hij was maar een clown
En zo werd hij oud
Z'n hoed was te klein
En z'n schoenen te groot
Hij was maar een clown
Maar nu is hij dood

Refrein: (zie boven)

Op een avond, hij viel
Net als elke keer
Het publiek lachte luid
Maar voor hem was het uit
Hij was maar een clown
In 't wit en in 't rood
Hij was maar een clown
Maar nu is hij dood

Refrein: (zie boven)

