

De Dievenwagen

Jongens kom kijken, de wagen staat voor
 De dieven worden weggereden
 Dan zie je de stumperds, hun handen geboeid
 Die soms niet het ergste deden
 Dan is het een jongen, lang werkeloos
 Die 't deed daar hij niets kon verdienen
 Vaak zie je de moeders aan het station
 Die stil in een hoekje staan grienen

Refrein:

*Lach nooit, als je die wagen ziet staan
 Je kunt hen gerust wel betreuren
 Denk maar alleen: wat hij heeft gedaan
 Kan morgen mij ook gebeuren*

Wat is het niet wreed als je loopt langs de straat
 En overal zie je die weelde
 Dan loop je te denken – hoe mooi rijk te zijn
 Wat arm zijn wij dan toch, misdeelden
 En als soms je kinderen vragen om brood
 Je kunt hun ook dat niet eens geven
 Dan steel je maar – want 't is voor je kind
 Dat heeft toch het recht om te leven

Refrein: (zie boven)

't Is altijd geen dief die de wagen ingaat
 En da's natuurlijk weer het mooie
 Het zijn soms die jongens, die geen dienst willen doen
 En die ze de nor maar in gooien
 Maar hij die vermoordt – en geld heeft, zo'n ploert
 Hem wordt steeds die schande vermeden
 Hij wordt echter niet met die wagen vervoerd
 Maar in z'n eigen auto gereden

Refrein: (zie boven)