

De fles

De fles speelde een grote rol in heel m'n droef bestaan
Omdat ik nooit geen liefde kreeg ben 'k aan de fles gegaan
Jij trouwe vriend, jij schonk sindsdien mij menig' levensles
Ik heb gelachen en geweend bij jou, m'n trouwe fles

Refrein:

*Mocht ik door de drank bezwijken
Mocht ik naar de donder gaan
Laat dan op m'n grafsteen prijken:
Hij kon niet meer op z'n benen staan
Mocht ik door de drank bezwijken
Mocht ik naar de donder gaan
Laat dan op m'n grafsteen prijken:
Hij kon niet meer op z'n benen staan*

En als ik afgemonsterd was dan was m'n eerste gang
Het meisje waar ik veel van hield m'n hele leven lang
En als een ander naar d'r keek dan flikkerde m'n mes
Dan werd ik om m'n neus wat bleek en greep weer naar de fles

Refrein: (zie boven)

En mocht ik 's nachts op d' oceaen, wanneer de stormwind brult
Bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld
En seint dan onze marconist het noodsein SOS
Dan gaat m'n laatste groet aan wal, gestoken in een fles

Refrein: (zie boven)