

Als de morgen is gekomen

Ik lig gebroken op mijn bed,
heb de douche weer aangezet
Ik wilde wel maar het ging niet echt,
mijn kater won weer het gevecht.
Heb weer verloren van de fles, bovendien.....
wil niemand mij zo zien.
Stond te praten in 't café,
een aantal vrienden met me mee
Ik zag je niet maar jij kwam aan,
en ging meteen dicht bij me staan.
Je gooide alle remmen los, een leuke tijd....
maar nu ben ik het kwijt.

Refrein

Als de morgen is gekomen
En alles wat 'k heb meegemaakt allang verdwenen is
Als de morgen is gekomen
Verlaat je mijn verleden en ben jij degene die ik mis

Ik was zo blij dat jij d'r was,
alleen je vulde steeds mijn glas
De lampen aan, mijn lichtjes uit,
een laatste rondje tot besluit
Het was aan 't einde van de dag, maar voor mij
was die allang voorbij.

Refrein

Hoop dat dit me nooit meer gebeurt,
't is al laat maar niet getreurd.
Ik heb geleerd van wat je mij hebt aan gedaan.....

Refrein