

De vrolijke koster

Ik ben reeds jarenlang de koster
Doe heel m'n werk met veel plezier
Bemoei me nooit met anderman ze zaken
Ben altijd thuis, nooit aan de zwier
Ik leef zeer kuis en heel solide
Mijn gezicht staat altijd in de plooi
Want ik moet toch aan m'n baantje denken
En aan m'n dagelijkse fooi

Refrein:

*Is dan mijn werk gedaan, dan kan ik de straat op gaan
Dan zie je op de baan geen koster meer voor je staan
Dan zie je de vrolijke snuiter, als koster zo jool en fijn
Want om altijd als koster te leven moet je stapelmesjokke voor zijn
Lang leve het bier en de klare, het heerlijke nat van Schiedam
De vrouwen, de wijn en de sigaren, en ons heerlijk mooi Amsterdam*

Ben ik in Chili of in Ede
In elk café op het Rembrandtsplein
Waar nou ook bepaald geen koster
Of zoiets van dien aard kan zijn
Ik dans daar mijn foxtrotje
En ik slaap daar nooit alleen
Want een koster is geen zotje
Hij is een mens van vlees en been

Refrein: (zie boven)