

Dromen zijn bedrog

Steeds als ik je zie lopen
Dan gaat de hemel een klein beetje open
Sterren, je laat ze verbleken
Met je ogen die altijd stralen
Jij kan de zon laten schijnen
Want je loopt langs en de wolken verdwijnen
En als je lacht, lacht heel de wereld mee

Refrein:

*De meeste dromen zijn bedrog
Maar als ik wakker word naast jou dan droom ik nog
Ik voel je adem en zie je gezicht
Je bent een droom die naast me ligt
Je kijkt me aan en rekt je uit
Eén keer in de zoveel tijd komen dromen uit*

Jij moet me één ding beloven
Laat me nog lang in m'n dromen geloven
Zelfs als je even niet hier bent
Blijf in m'n slaap dan bij me
En als de zon weer gaat schijnen
Laat dan dat beeld dat ik heb niet verdwijnen
Als je zou gaan neem je m'n dromen mee

Refrein: (zie boven)

(Tussenspel)

O jij kan de zon laten schijnen
Want je loopt langs en de wolken verdwijnen
En als je lacht, lacht heel de wereld mee

Refrein: (zie boven) (2 x)