

Droomland

Heerlijk land van mijn dromen
Ergens hier ver vandaan
Waar elk zo graag wil komen
Daar waar geen leed kan bestaan

Refrein:

*Droomland, droomland, o ik verlang steeds naar droomland
Daar heerst steeds vree, dus ga met me mee
Samen naar 't heerlijke droomland*

(Tussenspel)

'k Ben daar zo vaak aan 't dwalen
'k Hoor daar der voog'len lied
't Is of ze mij verhalen
Van al het schoons dat men ziet

Refrein: (zie boven)

(Tussenspel)

Zwerver gij vindt daar vrede
Zieke gij kent geen pijn
Daar wordt geen strijd gestreden
Daar allen broeders toch zijn

Refrein: (zie boven)

(Tussenspel)

Daar vindt men jeugd en vreugd weer
Kent men geen arm of rijk
Daar is geen zorg en smart meer
Allen zijn wij daar gelijk

Refrein: (zie boven)