

Een reisje langs de Rijn

Laatst trokken we uit de loterij een aardig prijsje
 'k Zei tot m'n vrienden: Maak met mij een aardig reisje
 Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen
 Vooruit, riep ik, we maken fijn een reisje langs de Rijn
 In een wip, sakkerloot, zat 't clubje op de boot

Refrein:

*Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn
 's Avonds in de maneschijn, schijn, schijn,
 Met een lekker potje bier, bier, bier,
 Aan de zwier, zwier, zwier
 Op de rivier, vier, vier
 Zo'n reisje met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit
 Allemaal in de kajuit, juit, juit,
 't Is zo deftig, 't is zo fijn, fijn, fijn
 Zo een reisje langs de Rijn*

Zo kwamen we met prachtig weer het eerst bij Keulen
 Mijn tante walste over 't dek als een jong veulen
 Oom Kees nam zijn harmonica en ging aan 't trekken
 En dadelijk zong kromme Teun: Deutschland was bist dus schön
 Nichtje Saar, welk gevaar, riep: Houd op, ik word zo naar

Refrein: (zie boven)

Bij Mannheim kwam er bliksem, het begon te waaien
 Mijn tante riep: Het schip vergaat, we zijn voor de haaien
 Zij vloog naar de commandobrug en riep: Kap'teintje
 Beneden in de eerste klas ligt nog mijn beugeltas
 O kap'tein, maak geen gein, geef me gauw een slokkie brandewijn

Refrein: (zie boven)