

Geef mij maar Amsterdam

Refrein:

*Geef mij maar Amsterdam
Dat is mooier dan Parijs
Geef mij maar Amsterdam
Mijn Mokums paradijs
Geef mij maar Amsterdam
Met z'n Amstel en het IJ
Want in Mokum ben ik rijk
En gelukkig tegelijk
Geef mij maar Amsterdam*

Klaverjasclub Schoppen Negen
Was een weekie in Parijs
Om de contributie te verteren
Ome Piet de secretaris
Had al maanden voor die tijd
In z'n eentje Frans zitten leren
Maar toen niemand hem verstond, toen deed-ie mal
Want hij zong op de Place Pigalle:

Refrein: (zie boven)

Op die hoge Eiffeltoren
Ging de bakker haast om zeep
Van de hoogte kreeg ie het te pakken
Als de slager niet toevallig
Net zijn lange stelten greep
Had-ie nooit geen brood meer gebakken
Van de schrik gingen ze gauw weer naar benee
En toen klonk op de Champs-Élysées:

Refrein: (zie boven)

*Liever in Mokum zonder poen
Dan in Parijs met een miljoen
Geef mij maar Amsterdam*