

Een vrijgezel die gaat pas slapen

Hij is zo zielig, zo alleen
 Z'n eten haalt ie uit de muur
 De eenzaamheid die drijft 'm voort
 Dat is vaak wat 'm van hem denkt
 Is niet getrouwd, heeft geen gezin
 Z'n bed blijft koud, de hele nacht
 En ook zijn flat is vast een bende
 Omdat er niemand als 'ie thuiskomt op hem wacht

Refrein.

*Maar een vrijgezel die gaat pas slapen
 Als 'ie alle sterren heeft gezien
 Als 'ie van z'n vrijheid heeft genoten
 Als 'ie zegt " 't was fijn bedankt, tot ziens
 Een vrijgezel die gaat pas slapen
 Als 'ie al z'n zinnen heeft geblust
 Pas wanneer de vogels weer gaan zingen
 Gaat ie naar huis terug*

Hij heeft 't ooit wel geprobeerd
 Hij trouwde voor z'n goed fatsoen
 Hij heeft er hel wat van geleerd
 Nee, echt, hij zou het nooit meer doen
 Z'n kroegie zag 'ie maar mondjesmaat
 En elke avond weer kassie kijken
 Totdat 'ie van verveling omviel van de slaap

Refrein

(maar een vrijgezel die gaat pas slapen)
 (als 'ie alle sterren heeft gezien)
 (als 'ie van zijn vrijheid heeft genoten)
 Gaat ie naar huis terug