

Het kleine café aan de haven

De avondzon valt over straten en pleinen
 De gouden zon zakt in de stad
 En mensen die moe in hun huizen verdwijnen
 Ze hebben de dag weer gehad
 De neonreclame die knipoogt langs ramen
 Het motregent zachtjes op straat
 De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek
 Uit een deur die nog wijd openstaat

Refrein:

*Daar in dat kleine café aan de haven
 Daar zijn de mensen gelijk en tevrede
 Daar in dat kleine café aan de haven
 Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee*

De toog is van koper toch ligt er geen looper
 De voetbalclub hangt aan de muur
 De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox
 Een pilsje dat is-t-er niet duur
 Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm
 Geen monsieur of madam maar WC
 Maar 't glas is gespoeld in het helderste water
 Ja 't is daar een heel goed café

Refrein: (zie boven)

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen
 Bier opgelost voor altijd
 Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening
 Of je staat in het krijt
 Het enige wat je aan eten kunt krijgen
 Dat is daar een hardgekookt ei
 De mensen die zijn daar gelukkig gewoon
 Ja de mensen die zijn daar nog blij

Refrein: (zie boven)(2 x)