

**Vergeten** (waarom fluister ik je naam?)

Vergeten. Hoe zou ik jou kunnen vergeten  
De jaren zijn voorbij gegleden  
Voorgoed verdwenen is de tijd  
De dromen , .. ik zal wel altijd blijven dromen  
Je hebt me alle hoop ontnomen  
't Is gewoon verleden tijd, hmhhh

*Refrein*

*Maar waarom fluister ik je naam nog  
Hoor ik steeds je stem  
Ik zie je levensgroot hier staan nog  
Omdat ik niets vergeten ben  
Waarom ruik ik steeds jouw geur nog  
Of je bij me bent  
Wat is er toen met mij gebeurd toch  
Ach had ik jou maar nooit gekend*

M'n leven. 't Gaat gewoon z'n gang, m'n leven  
Maar soms verlang ik toch weer even  
Verlang ik even weer naar jou  
Verloren. Ik heb de moed allang verloren  
We wisten bijna van tevoren  
Dat dit niet eeuwig duren zou

*Refrein*