

Ik hou van Holland

Holland, met je koetjes en je weiden
Ik mag jou zo gaarne lijden
Met je molens aan de vliet
Holland, al trek ik naar vreemde stranden
En doorkruis ik alle landen
Jou vergeten doe ik niet

Refrein:

*Ik hou van Holland
't Landje aan de Zuiderzee
Een stukje Holland
Draag ik in m'n hart steeds mee
Daar waar die molens draaien in hun forse kracht
En waar de bollen bloeien in hun schoonste pracht
Ik hou van Holland
Met je bossen en je hei
Jouw blonde duinen
In een bonte rij
Op heel deez' grote aard'
Al ben 'k van huis en haard
Is 't kleine Holland
Mij het meeste waard*

Holland, wat een schoonheid jij kan schenken
'r Is geen plekje te bedenken waar ik 't ooit zo heerlijk vond
Denk ik aan je mooie zee en stranden
Blijf ik jou mijn hart verpanden
Al ga ik de wereld rond

Refrein: (zie boven)