

Ik krijg een heel apart gevoel van binnen

Refrein:

*Ik krijg een heel apart gevoel van binnen
Als jij me aankijkt lieve schat
Wat moet ik zonder jou beginnen
Hoor je het bonzen van m'n hart
Ik krijg een heel apart gevoel van binnen
Al raak ik jou maar even aan
Dan wordt het warm en koud van binnen
Ik kan niet zonder jou bestaan*

De eerste liefde in je jonge leven
Brenkt meestal veel onzekerheid
Aan wie moet je de ware liefde geven
Bij één ben je die twijfels zomaar kwijt
Dat is de ware man
Je snapt niet hoe dat kan

Refrein: (zie boven)

Geen mens kan zonder liefde in z'n leven
Zolang ons wereldje nog draait
Met jou hoop ik nog heel vaak te beleven
Dat fijn gevoel dat ware liefde zaait
En als jij naar me kijkt
Dan zing ik tegelijk

Refrein: (zie boven) (2 x)

*Dan wordt het warm en koud van binnen
Ik kan niet zonder jou bestaan*