

Ik stuur je een boeketje rode rozen

Ik stuur je een boeketje rode rozen
Een voor elke kus die jij me gaf
Waarom heb jij die ander toch gekozen
Keerde jij voorgoed je van me af
Ik hoor je nog steeds zeggen
Lieve!ing, ik hou van jou
Maar woorden zijn slechts woorden
Je bleef me toch niet trouw
Ik stuur je dit boeketje rode rozen
Een voor elke kus die jij me gaf

Ik heb zo veel in stilte reeds geleden
Je was steeds voor mij het liefst' op aard
Wat heb ik veel in stilte toch gebeden
Jouw geluk was voor mij alles waard
Al heb je mij bedrogen
Mij nooit voor iets gespaard
Blijft toch altijd jouw beelt'nis
Diep in mijn hart bewaard
Ik stuur je dit boeketje rode rozen
Een voor elke kus die jij me gaf