

Ik zoek een meisje

Jan zocht een meisje naar zijn zin
Maar slaagde daar geheel niet in
Toen stond er weldra in de krant:
Ik zoek een meisje van goede stand
Zij hoeft niet mooi te zijn of slank
Maar ook niet mager als een plank
Als zij maar lekker koken kan
Dan word ik heel graag haar man

Refrein:

*Ik zoek een meisje, wie durft het met mij aan
Om met zo'n flinke man als ik naar het stadhuis te gaan
Een pittig haantje neem ik als uitzet mee
Nu nog een lieve vrouw dan is de zaak oké*

Jan kreeg toen brieven per dozijn
Van lieve meisjes, groot en klein
Ze stuurden er ook foto's bij
Dat maakte Jan geheel niet blij
Hij wist niet wie hij kiezen zou
Wie moest er worden nu zijn vrouw
Hij sliep geen nacht, hij at niet meer
Men las in de krant steeds weer:

Refrein: (zie boven)

Zij meldden zich persoonlijk aan
Misschien zou dat wat beter gaan
Geverfd, gebleekt, zo kwamen zij
Ook blond en zwart was er veel bij
Toen Jan naar al die meisjes keek
Toen raakte hij geheel van streek
Ik zoek een vrouw, zo schreeuwde hij
Maar zeker geen schilderij

Refrein: (zie boven)