

In de haven klinkt een lied

Zij is pas vijftien jaar
 En verwacht niet te veel van het leven
 Want zij danst in een kroeg
 Waar de gasten haar kijkgeld voor geven
 Zij draait daar op de maat
 Van een kleine walsmuset*
 Soms tolt zij van de slaap
 Maar geen zeeman die daar nog op let

*Refrein: In de haven klinkt een lied door de nacht
 In de haven waar het leven dan even wacht
 Zorgen spoelen weg met het bier
 En het meisje zorgt voor dansplezier
 In de haven klinkt een lied door de nacht
 In de haven waar het leven dan lacht
 Even is alles vergeten als het walsje weer klinkt
 En het meisje weer zingt in haar dans voor die nacht*

Zij heeft alleen de kroeg
 Want de zee heeft haar vader begraven
 Daarom wil zij niet weg
 Uit het ruige rumoer van de haven
 Hier denkt zij vaak aan hem
 Als een zeeman haar verhaalt
 Hoe zwaar z'n leven is
 En ze danst ook als hij niet betaalt

Refrein: (zie boven)

Refrein: (Instrumentaal:)
*In de haven klinkt een lied door de nacht
 In de haven waar het leven dan even wacht
 Zorgen spoelen weg met het bier
 En het meisje zorgt voor dansplezier
 In de haven klinkt een lied door de nacht
 In de haven waar het leven dan lacht
 Even is alles vergeten als het walsje weer klinkt
 En het meisje weer zingt in haar dans voor die nacht*

* walsmuset: van "valse musette", een danstempo