

**Kleine vogel**

't Was winter en de kou die ging je echt door merg en been  
 De bomen kaal en kouwe, stille straten  
 Ik keek eens door 't raam en buiten zag ik heel alleen  
 'n Vogeltje verzwakt en zo verlaten  
 Het kon haast niet meer vliegen dus nam ik 't beessie mee  
 En binnen is het toch weer bijgekomen  
 Na maandenlang verzorgen vloog 't vrolijk in 't rond  
 De lente kwam met blaadjes aan de bomen

refr.:

***Kleine vogel, ga maar zweven  
 Vlieg zover als je maar kan  
 Kleine vogel, 't is jouw leven  
 Ga en maak er dus wat van  
 Kleine vogel, ga maar zingen  
 Blijf steeds opgewekt en blij  
 Maar beloof me dat je steeds wanneer je rondvliegt  
 Ook je mooie liedjes fluiten blijft voor mij***

De zomer was een feest voor hem hij vloog vlot af en aan  
 Hij was van mij en ik van hem gaan houwen  
 Maar op een dag, de zomer was al haast voorbij gegaan  
 Kwam hij met nog een vogeltje aansjouwen  
 Ik wist dat dit zou komen maar toch deed het mij wel pijn  
 Ze stonden met z'n tweeën voor de ruiten  
 En trots naast haar keek hij me aan, vanaf 't raamkozijn  
 En zacht begon hij toen voor mij te fluiten

refr.

Maar beloof me als je weggaat vlieg een rondje  
 Fluit dan 1 keer nog 'n afscheidslied voor mij  
 En beloof me, als je weggaat vlieg een rondje  
 En fluit dan 1 keer nog 'n afscheidslied voor mij

