

Johnny's potpourri (nr. 1)

Was ik maar nooit getrouwd, had het me nooit berouwd
 Zoals mijn vrouw, nou dat is er niet één
 Zij neemt het vlees en ik krijg het been
 Doen ik m'n werk niet goed, slaat ze me op m'n snoet
 Want werken en boenen dat doe ik als man, omdat zij het zelf niet kan

Ik weet het wel, ik weet het wel, jouw hart klopt voor een ander
 Jij met die rare dingen, ik laat me door jou niet dwingen
 Nee, nooit geen traan zal ik voor je laten gaan (2x)

Hier hei je de ring van me vinger, hier hei je me portemonnee
 Hier hei je m' horlogie met ketting, m'n lieffie wat wil je nog meer? (2x)

Had ik nou maar vijfhonderdduizend gulden
 Ik at in een kroeg van alles even fijn
 Ik betaalde alles à contant, d'r was niemand die me deerde
 En was ik een keertje tipsy, dan was het van de wijn

Ze moppert alweer, ze moppert alweer, ze moppert de hele dag
 Ze moppert alweer, ze moppert alweer, ze moppert de hele dag
 Niks meer zeggen, hou je smond
 'k Zou niet willen dat een ander 't verstond
 Niks meer zeggen hou je mond
 'k Zou niet willen dat een ander 't verstond

Op de Willemsstraat ben ik geboren, de Willemsstraat is me fatsoen
 Daar moet je de jongens en meiden zien draaien
 Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
 Op de Willemsstraat ben ik geboren, de Willemsstraat is me fatsoen
 Daar moet je de jongens en meiden zien draaien
 Op het asfalt van de Willemsstraat

(Instrumentaal:)

Op de Willemsstraat ben ik geboren, de Willemsstraat is me fatsoen
 Daar moet je de jongens en meiden zien draaien
 Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
 Op de Willemsstraat ben ik geboren, de Willemsstraat is me fatsoen
 Daar moet je de jongens en meiden zien draaien
 Op het asfalt van de Willemsstraat