

Jordaanwals

Wanneer ik de mensen zie dansen
 Dan blijf ik verwonderd soms staan
 Wat zijn dat nou voor bokkesprongen
 Waar komt al die onzin vandaan
 Ze smakke, ze gooie, ze smijte
 Wanneer ik het zie word ik naar
 Misschien is het leuk in Amerika
 Geef mij dan toch veel liever maar:

*Refrein: Zo'n lekkere wals, van die baaien rokken
 Zo'n heerlijke wals uit de Jordaan
 Die me weer herinnert aan de tijd der lokken
 En bloedrooie kralen, en pantoffeltjes aan
 De orgels die draaie, we zwiere we zwaai
 Je ziet die baaien rokken rond als hoepeltjes gaan
 En dan draaie we rechtsom, linksom
 Op die ouwe toffe wals uit de Jordaan*

Een wals is de lust van m'n leven
 Daar laat ik m'n eten voor staan
 Waarom als een wilde te springen
 Een mens is toch geen baviaan
 Wat heb ik nou aan boogie woogie
 Die zenuwendans maakt me kwaad
 Ik vind het gewoonweg maar poppenkast
 Geef mij maar Jordaaans fabrikaat:

Refrein: (zie boven)

*Refrein: (Instrumentaal:)
 Zo'n lekkere wals, van die baaien rokken
 Zo'n heerlijke wals uit de Jordaan
 Die me weer herinnert aan de tijd der lokken
 En bloedrooie kralen, en pantoffeltjes aan
 De orgels die draaie, we zwiere we zwaai
 Je ziet die baaien rokken rond als hoepeltjes gaan
 En dan draaie we rechtsom, linksom
 Op die ouwe toffe wals uit de Jordaan*