

Manuela

Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar
We spraken van de liefde, het was toch zo mooi
Het leek een droom die nacht, dat had ik niet verwacht
Ze keek me aan en zei; “Wanneer is dit voorbij” ?
Geluk was toen dichtbij, ik weet nog wat ze zei,

Refrein

Manuela, Manuela, Manuela, Manuela

We reden door de nacht, de radio heel zacht
Het kon niet mooier zijn, 't leek een eeuwig refrein
Ik raakte zo verward en reed opeens te hard
Ze lachte nog naar mij, maar toen was het voorbij
Een auto kwam er aan, het is zo snel gegaan
Wat heb ik door mijn schuld haar aangedaan

Refrein

Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela

Ze lag daar zwaar gewond, een glimlach om haar mond
Als of ze zeggen wou, “ Het lag niet aan jou”
Ik bid tot God, dat Hij haar teruggeeft aan mij
De dokters vechten door, ze weten niet waarvoor....
Wat heb ik door mijn schuld haar aangedaan

Refrein

Manuela, Manuela, Manuela, Manuela, Manuela