

M E E Z I N G K O O R W A T E R L A N D

Kerstmis op zee

Refrein:

*Kerstmis op zee, het ruisen van de golven
Kerstmis op zee, vaak mijlen ver van huis
Kerstmis op zee, terwijl de sterren flonk'ren
Kerstmis op zee, het is nooit zoals thuis*

Een Kerstboom van plastic staat in de kajuit
Met kleurige ballen eraan
Een klein beetje sfeer dat doet denken aan thuis,
Geen zeeman ontkomt daar ooit aan
De kok maakt wat lekkers, daar doe je't dan mee
En zo viert 'n zeeman zijn kerstfeest op zee

Refrein:

Want zonder'n vrouw, zonder kind op de schuit,
Alleen maar met kerels aan boord
Dan mis je toch even dat kindergeluid
Wanneer je een kerstliedje hoort
Die tedere snuitjes, dat kribbetje klein
Want zo hoort een kerstfeest toch echt wel te zijn.

Refrein:

Refrein:

+ laatste zin herhalen: Kerstmis op zee, het is nooit zoals thuis