

M E E Z I N G K O O R - W A T E R L A N D

HOOG DAAR AAN DE HEMEL.

**Refrein:**

**Hoog daar aan de hemel staat een gouden ster  
Z'n licht schijnt naar beneden, maar, het is nog ver  
Het kind is in een stal geboren, iedereen die zal 't horen  
Hoog daar aan de hemel staat een gouden ster**

In een kribbe ligt een heel klein mensenkind  
Een herder die z'n lange weg naar hem begint  
Een ster, beg'leidt met licht van boven  
Velen zullen het geloven  
In een kribbe ligt een heel klein mensenkind

Of je arm bent of rijk, ja voor hem ben je g'lijk  
Voor geen enkele mens, bestaat er een grens  
Nee, 't maakt geen verschil, of je blank bent of zwart  
Hij heeft voor iedereen toch een hart

**Refrein:**

Klokken luiden in de toren door de nacht  
Ieder jaar opnieuw, dan wordt daarop gewacht  
Een kind is in de stal geboren  
Iedereen die zal 't horen  
Klokken luiden in de toren door de nacht (laatste zin 3x telkens zachter)